

Ha LEKKER WEEKEND



Wij gaan naar... ZUTPHEN



Heleen Verweij: "Toen wij vijftien jaar geleden met ons gezin vanuit het westen hier neerstreken, voelden we ons direct thuis. Zutphen heeft het gemoedelijke karakter van een dorp maar tegelijkertijd proef je hier heel verschillende invloedsferen."

- **De beste manier om Zutphen te verkennen is wandelend.** Bij de VVV zijn themawandelingen te verkrijgen: langs fraaie koopmanshuizen uit de Hanzetijd of de prachtige hofjes die Zutphen rijk is. www.museazutphen.nl
- **Wandelen maakt hongerig** dus loop in de Lange Hofstraat 22 even langs Van Rooyens Bakkerij en haal daar een Zutphense bonk of een IJsselbrijkoek. www.vanrooyensbakkerij.nl
- **De majestueuze Walburgiskerk, staat even verderop.** Binnen in de kerk bevindt zich 'de Librije', een van de drie oudste openbare leeszalen in Europa! www.librije-zutphen.nl
- **Op de Houtmarkt en Zaadmarkt is zaterdag een levendige markt.** Tussen de kramen door glijp je naar binnen bij Museum Henriette Polak.

- Tot en met 11 mei a.s. is hier de tentoonstelling *Het Proces* van de hedendaagse kunstenaar Aldo van den Broek. Voor zijn werk maakt deze 'stadsjutter' gebruik van materialen die hij op straat vindt. Zaadmarkt 88
- **Voor een lekkere lunch** ga je naar Bryans Brasserie in de Beukerstraat 71: een clubsandwich met vers sap of een romige cappuccino. www.bryans.nl
- **Een ware hotspot** in Zutphen is Het Koelhuis in een oude fabriekshal achter het station. Je kunt hier op vrijdagmiddag borrelen en voor een vriendelijke prijs eten. www.hetkoelhuis.nl
- **Net buiten de stadsmuren** vind je in de Laarstraat 14 'Hippe dingen', waar je op zoek kunt naar kleurige kleding, bijzondere cadeauartikelen en allerlei accessoires. www.hippe-dingen.nl



Nu in de winkel EVA'S BERLIJN

Het is alweer bijna zeventig jaar geleden dat we in Nederland de bevrijding vierden. Daarom in Lib Bookazine een aangrijpend verhaal dat zich afspeelt tijdens en na de Tweede Wereldoorlog: *Eva's Berlijn*. Eva is net vijf als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Na de Kristallnacht vlucht het gezin naar Amsterdam maar ook daar is het niet veilig. Haar Joodse vader krijgt geen visum voor Amerika, Eva en haar moeder keren noodgedwongen terug naar Berlijn. Na de oorlog wordt het gezin herenigd en doet Eva haar best de gruweligheden te vergeten. Maar herinneringen blijken te sterk. *Eva's Berlijn* ligt nu als Bookazine in de winkel, voor maar € 2,99!

Sudoku

1	4		8	7			
7		9		1		2	3
	6	2	9				
2			5				1
		6					
	1					7	8
				6	9	4	
3				5			